



2023-2024

Ons gymnasium: uitdagend!

Heb je vwo-advies? Vind je het leuk om met taal bezig te zijn? Leer je gemakkelijk en wil je meer weten over de Griekse en Romeinse cultuur? Dan is het gymnasium iets voor jou!

Atheneum of gymnasium

Gymnasium en atheneum worden samen wel het vwo genoemd (vwo is de afkorting van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). Het gymnasium is niet 'hoger' dan het atheneum en het niveau van de examenvakken is gelijk. Maar er zijn wel verschillen. Het grootste verschil zit in de klassieke talen.

Oriëntatie op de Oudheid (ORO)

Alle leerlingen die havo of vwo volgen, krijgen in de eerste helft van het jaar twee verschillende projecten over de oudheid. We noemen dit Oriëntatie op de Oudheid. Daarbij neem je een culturele duik in de (Griekse) oudheid. Tijdens de lessen nemen we je mee op reis door de klassieke oudheid en maak je kennis met mensen die toen belangrijk waren. Je zult zien dat ze ook in onze tijd nog invloed hebben. Veel leerlingen genieten van deze projecten waarbij je op een leuke manier kennismaakt met het gymnasium.

Start halverwege klas 1

Vind je het leuk en wil je meer weten? Dan kun je vanaf februari de vakken Grieks en Latijn volgen. Je moet je daarvoor opgeven en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Over die voorwaarden krijg je van tevoren uitgebreid informatie.

Naast de talen leer je gedurende je gymnasiumopleiding ook veel over mythologie, theater, filosofie en geschiedenis. De vakken heten officieel niet voor niets Griekse en Latijnse taal en cultuur!



Inzet

Gymnasiumleerlingen hebben in het eerste en tweede jaar twee lessen per week meer dan leerlingen op het atheneum. De stof voor Grieks en Latijn is soms pittig. Inzet en doorzettingsvermogen zijn dus belangrijk! Je krijgt er een uitdagende opleiding voor terug. De reis naar Rome in klas vijf is voor veel leerlingen het hoogtepunt van die opleiding.

Waarom gymnasium?

Heb je wat meer in je mars? Dan is het gymnasium absoluut een aanrader. Op het gymnasium leer je twee extra vreemde talen. Daar heb je in de rest van je leven plezier en voordeel van.

In de lessen behandel je teksten uit de oudheid over veel verschillende onderwerpen zoals goden en helden, leiders en slaven, het dagelijks leven, vriendschap en verliefdheid. Je krijgt ook verhalen over **bolletjesmensen** en **maanreizen** waarbij je ontdekt dat daar **maanmannen** zwanger kunnen worden in hun **kuitenbuik**!

Je leert dus iets bijzonders en krijgt verdieping. Bovendien blijkt dat gymnasiumleerlingen tijdens hun vervolgopleiding vaak gemakkelijker en beter studeren. Je leert op het gymnasium dus ook een goede studiehouding aan!

Wist je dat:

- leerlingen die gekozen hebben voor ons gymnasium, deze opleiding bijna altijd afronden?
- de gymnasiumleerlingen een hechte en enthousiaste groep vormen die elkaar stimuleert?
- veel van onze leerlingen in de bovenbouw zowel Latijn als Grieks kiezen (meer dan bij andere gymnasia)?

Voor wie?

Je hoeft echt geen genie te zijn om naar het gymnasium te kunnen. Wel is het belangrijk dat je:

- het leuk vindt om met taal bezig te zijn;
- graag meer wilt weten van de Griekse en Romeinse cultuur;
- vwo-niveau hebt.

Waar?

Bij Plein Joure kun je de eerste drie jaren van je gymnasiumopleiding volgen. Daarna stap je over naar Heerenveen. In het derde jaar word je goed voorbereid op deze overstap naar Heerenveen.

Meer informatie

Wanneer je meer wilt weten over onze gymnasiumopleiding, kun je contact opnemen met:

- meneer Frank Roosenburg
Afdelingsleider
T (0513) 48 21 66
E froosenburg@ogmf.nl
- meneer Sieb Elzinga
Docent klassieke talen
T (0513) 48 21 66
E selzinga@ogmf.nl